

AXICO-fläkten populär

Charles De Gaulle flygplatsen, utanför Paris använder endast AXICO ANTI-STALL®-fläktar när de bygger nya terminaler. Det är nu den tredje terminalbyggnaden i rad som byggs och utrustas helt med AXICO.

Alldeles intill EG-högkvarteret i Bryssel löper tre hårt trafikerade motorvägar och för en av motorvägarna ska nu byggas en tunnel som utrustas med ett säkert ventilationssystem, AXICO-fläktar.

– Vi har verkligen kommit bra igång för att få AXICO-fläktarna kända ute i Europa säger Per Johannesson, PSS.

Per är mycket entusiastisk, han både skissar och berättar om hur Charles De Gaulle flygplatsen har byggts ut i etapper (ungefär som Arlanda flygplats), terminalernas placering och utformning.

– Flygplatsen använder endast AXICO-fläktar för ventilation i terminalbyggnaderna, det känns mycket bra när ett företag har fått sådant förtroende för en produkt. Nu vill jag inte påstå att de köper fläktarna bara för att de är av vår tillverkning, nej vi har minsann konkurrens, det vill jag lova.

AXICO-fläktar installeras i tunnelprojekt i Bryssel

– I Bryssel, utanför EG-högkvarteret, där byggs en tunnel för en av de tre motorvägarna som strålar samman. Det är tre hårt trafikerade leder och stora



Thomas Styrell, Håkan Bengtsson, Jan Sandström och Per Johannesson vid en AXICO utställningsfläkt.

Fläkten ska ställas ut på den stora ISH-mässan i Frankfurt.

mängder med avgaser som måste evakueras. All ventilation för tunnelbyggnad ställer höga krav på driftsäkerhet och det har vi visat vid våra tidigare anläggningar runt om i världen att vi klarar.

Per är nogna med att tala om att för att en fläkt ska få det förtroendet så fordras en bra konstruktion och en tillverkning som håller kvalitetskraven och leveranssäkerhet.

Det finns problem också och Per fortsätter;

– Det är inte är inte bara "Rosor", i Finland har vi nyligen förlorat två jobb. Denna gången inte på priset, utan på en policyfråga. Installatören var en kon-

kurrent till Fläkt och hade ingen vilja att handla av oss. Vi är alltså väldigt beroende av installatörer, även konsulter har ett stort inflytande på affärens — där har vi dock stora möjligheter med vår teknik.

– I Uppsala byggs just nu ett köpcentrum där två stora klimataggregat förses med AXICO-fläktar, där fick konsulterna råda.

Jan Sandström, PM8 tycker att tillverkningen löper fint i verkstaden och säger;

– AXICO-fläkten är en bra produkt, vi är ett gäng som är bra inkörda på den. Fläktarna är kvalitets- och utförandemässigt bra. Vi har de senaste åren alltid haft igång tillverkning, även om det vissa tider endast har varit någon enstaka.

– Någonting som jag väldigt gärna skulle önska, det är att vi hade en jämnare beläggning, ibland får vi order på kanske 40 – 50 stycken och dessemellan ströorder. När det kommer en stor beställning får vi omdisponera personal för att klara leveranstiden. Kunde vi få in fler ströorder mellan de stora så kunde det vara en mer homogen personalstyrka som jobbade med AXICO.

PS ligger i ganska hårt på alla områden kommenterar Per Johannesson.

Industriell Luftteknik meddelar:

Order från ABB Traction, Västerås

Vi har fått en beställning från ABB Traction på 240 st radialfläktar avsedda för lok i Australien. Fläktarna skall transportera bort stoft från s k Donaldson-filter och ordersumman är ca 2,4 MSEK.

Hans Brink, Jan-Eric Johansson och Lars Görl har gett värdefull teknisk support till Sten Thunander som tog hem kontraktet.

Eftersom den första delleranssen skall ske redan vecka 10 (!) så hänger nu allt på Magnus Lindström & Co på PM7.

Ordern är den största, räknat i antal fläktar, som vi erhållit i Enköping. Grattis! INDSIDAN tackar Kari Kallio för rapporten.

Rune Samuelsson lämnar ledarskapet för Industriell Luftteknik

Rune Samuelsson, E blev varmt och hjärtligt avtackad när han överlämnade ledarskapet för Industriell Luftteknik till Kari Kallio.

Vi har haft en kortare telefonintervju med Rune där han berättar vad han ska göra i framtiden. Han säger;

– Jag uppnår inte min riktiga pensionsålder förrän i december, men jag tyckte att det var lagom tid att lämna över rodret några månader tidigare och det är ingen risk för att det saknas arbete för mig även om jag har lämnat ledarskapet.

– Jag är av den typen som inte behöver föreläggas arbetsuppgifter, utan ser jag något problem så tar jag hand om det och försöker få fram en vettig lösning.

– En stor uppgift som jag lovat att genomföra det är en produktstrukturering mellan det gamla Bahco programmet och Fläkts program. I samband med denna uppgift ska jag också sammanställa en ny Industriekatalog som omfattar ungefär 300 sidor. Det är filter, fläktar, ja all tänkbar utrustning och tillbehör som nu ingår i båda industriekatalogerna. Många av produkterna har likartade funktioner



Anders Wahrolén har just överlämnat present och blommor till Rune Samuelsson och tackat för värdefulla insatser.

och användningsområden och det är inte meningen att alla utföranden ska finnas kvar i fortsättningen.

Rune berättar kort om sina tidigare jobb och ofta har han kommit in som en företagsdoktor och löst allehanda problem. Att ta hand om olika frågor och ge svar det tycks vara naturligt för Rune och det har märkts de gånger vi har träffats.

Han har jobbat med att "få företag på

fötter igen" i Sverige och Tyskland, men även i Japan.

– Jo, det har alltid varit så att det är många som kommit med problemen till mig, det är inte bara på företag i Sverige, i Tyskland var det precis likadant.

Fläkt hade varit en av de hårdaste konkurrenterna till Bahco innan affärsuppgörelsen med Fläkt träffades och vi frågar.

Var det svårt att börja sälja och prata för Fläkts produkter?

– Ja, i sig själv var det svårt, men vi insåg även att det också låg ett stort värde i denna satsning. Vi gjorde ett koncept tillsammans för att på bästa sätt jobba inom den nya organisationen.

– Men det var inte bara att vi skulle jobba bra i den nya organisationen, vi måste också profilera oss mot kunderna så att de inte skulle uppfatta oss som uppslukade av Fläkt. För att väcka uppmärksamhet och profilera oss på ett klart och tydligt sätt startade vi kampanjen "Partikeljägarna" och den slog väl ut.

– SinterCompact-filtret, har också varit en lyckad satsning, det visar att vi inte står stilla i vårt miljövårdstänkande.

Vi önskar Rune lycka till med de uppgifter som han har tagit på sig och vi kan konstatera att det är minsann inga avtrappningsuppgifter. Det kommer att fordras hårda "nypor" och mycket psykologi för att föra produktstruktureringen i hamn.

Till sist säger Rune;

– Att vara konstruktiv har jag säkert haft med mig sedan pojåkåren, jag älskade då att bygga kojor, men jag tyckte inte om att bo i dem.

– Nya arbetsuppgifter har för mig alltid varit utmaningar som jag helhjärtat har tagit itu med.

Uppvärmingsgympa startar!

Uppvärmingsgympa startar på prov. Det är en grupp inom PM2 resp. PM7 som startar först.

Per Anders Nordahl, huvudskyddsombud, berättar om varför de gör försöket;

– Vi har en del personal i verkstäderna som har besvär med bl. a. ryggen, dessa har deltagit i ett speciellt gymnastikprogram. Dessa program startar alltid med en stunds uppvärmningsövningar.

– Antingen vi gör gymnastik eller utför ett arbete så utsätts kroppen för belastning och det är för att ge den en mjuk start på morgonen som vi på prov ska införa uppvärmningsgympa.

– Vi startar upp inom ett par grupper för att se hur försöket utfaller. Start blir måndagen den 4 mars då vi också får hjälp från Hälsovårdscentralen. Det är



deras sjukgymnast som kommer hit och lär ut de lämpliga rörelsemönstren.

Tiden för en sådan gympastund beräknas till 5 – 10 min. Uppvärmningen blir under arbetstid och startar så fort signalen ljuder på morgonen. Övningarna kommer att ske i direkt anslutning till gruppens arbetsplats.

– Vi håller ju på med att försöka minska sjukfrånvaron och vi tror att detta är något som på sikt hjälper till att minska den.

Teckning: Kenth Andersson

Alf Sjölin, en världsresenär

Alf Sjölin, PM80 är en av våra flitigaste fritidsresenärer och en person som verkligen har förmågan att ta vara på det han ser och göra det till intressanta berättelser.

Han har varit i många länder och med god språkkunskap kan han ta personliga kontakter med ortsbefolkningen. Han kan tyska och engelska men även hjälpligt öststatspråk, såsom polska och serbokroatiska och är inte helt okänd med det kyrilliska alfabetet.

Det är många år sedan, kanske 15, som Alf frågade om jag ville se några av hans bilder och visst ville jag det.

Alf kom hem till oss en kväll, redan halv sju på kvällen började vi titta på bilder och höra hans berättelser. Han höll på till klockan elva med endast ett kort uppehåll för en kaffepaus.

Det var många bilder som presenterades på duken, men ändå efter så många år har jag hans bilder i minnet tillsammans med berättelserna. Jag pratade med Alf för ett par dagar sedan om hans bilder och då kommenterade Alf, "Du kommer ihåg mina bilder nästan lika bra som jag fast du bara sett dem en enda gång".

Det är lätt att svara på varför man kommer ihåg hans bilder, de var personliga och gav ett bestående intryck, men utan Alfs kommentarer hade de försvunnit ur minnet.

Sprang för livet

Alf är inte rädd för att ge sig ut på äventyr på minst sagt osäkra ställen, men han har aldrig råkat riktigt illa ut.

Han berättade en gång om en resa i Turkiet där han kom i sådant "sällskap" att hans enda chans var att springa sig till räddning. De kom efter honom med knivar och deras tanke var inte att bara skrämmas, det var rena blodiga allvaret.

Han kommenterade;

– Jag har behövt springa mig till räddning flera gånger, men den gången i Turkiet var den allvarligaste.

Hembränning till husbehov

En intressant upplevelse gjorde han en gång i Jugoslavien och han berättar;

– Jag var där nere med bilen och rätt var det var som jag körde ute på landsbygden så fick se en hästskjuts med en stor gryta eller liknade på flaket. När jag kom närmare så såg jag att det var en hembränningsapparat. Jag blev nyfiken, inte på de hembrända dropparna men att det var möjligt att öppet tillverka sprit.

– Jag stannade och började prata med dem, det var två rätt gamla män som



Alf Sjölin

även kunde tyska, de hade suttit i tysk fångläger under andra världskriget. De åkte mellan gårdarna och med sin kokare framställde de den ädla drycken för gårdens eget behov. Jag åkte med fram till den första gården, efter det jag hade träffat dem, för att få se hur det hela gick till.

– "Kokaren" fylldes med plommon, som hade fått jäsa i några veckor. Det kom fort fram torra majsstjälkar så att det skulle bli ordentlig eld under kokaren och det dröjde inte lång stund förrän de första dropparna började sippra fram. Jag smakade bara på några droppar och kunde konstatera att den destillerade varan var det inget fel på. Det var gott plommonbrännvin. Jag åkte därifrån när jag fått se hur det hela gick till så jag vet inte om det blev någon livligare fest frampå kvällen.

– På en annan resa i Jugoslavien blev jag sjuk, jag fick stanna där i en och en halv månad innan jag kunde åka hem. Jag fick njurinflammation och blev så sjuk och orkeslös att det inte fanns några möjligheter för mig att köra med bilen hem till Sverige. Jag gick till en sjukstuga varje dag och fick medicin, annars bodde jag på en gård intill.

När Alf var på Sri Lanka så var han på en utflykt och kom till ett sågverk där sågningen utfördes med mänsklig arbetskraft. Stocken var upplagd på en ställning och det var en man som stod på stockens översida och en stod inunder och som såg användes en timmersvans, liknande dem som vi använde i våra skogar för länge sedan för att fälla träd med.

Alf talade också om att arbetarna hade rast när de kom dit men att han stack till dem lite pengar och då var det inte svårt att få dem att avbryta rasten en stund.

En gång hade han varit och hälsat på i en riktig primitiv infödingskoja, där endast hustru och små barn var hemma.

Mannen var ute på plantagen.

Jag frågade om han var ensam ute på den utflykten?

– Nej, den gången var det en kvinnlig läkare från Skåne med i resesällskapet och vi var ofta ute tillsammans. Nej hur skulle de sett ut om en ensam karl skulle besökt en kvinna så där. Nej det går inte för sig.

En ovanlig tröskmetod

I Turkiet var han med om en sädes-tröskning enligt en uråldrig metod och Alf berättar;

– Jag kom upp till en gård och som alltid när jag ser något ovanligt blir jag nyfiken. Visst såg jag att det pågick tröskning av något slag men inte att det gick till på det sättet.

– På en stor rund stenlagd plan hade de spridit ut sädeskärvorna till ett jämt lager. En ox drog någonting efter sig, som var tillverkat av stockar och hade viss likhet med våra lastpallar. På pallen var en stol fastsatt och på den satt en tant och manade på oxen. När tröskningen pågick en stund och axen tappat kornen började folket att skaka upp och bära undan halmen och sopa ihop sädeskornen som hade tröskats ur.

Bagaget fram efter 16 dagar

Han har åkt med pakistanskt flyg en gång men det gör han inte någon mer gång och berättar varför;

– Jag skulle flyga till Manilla på Filippinerna och beställde en flygbiljett. Det pakistanska flygbolaget var allra billigast så jag beställde hos dem, men det var inte bra.

– Från Kastrup fanns ingen platsbokning för mig, men det ordnade sig där. Efter uppehållet i Karachi, där var minst lika illa, inget plats bokad där heller. Planen överfulla, men som tur var kom jag med på en reservplats därifrån.

– Väl framme i Manilla skulle då allt vara frid och fröjd och jag skulle stanna där en hel månad. Men inte, mitt bagage kom inte förrän på sextonde dagen efter min ankomst dit. Bagaget hade gjort en tur till Djakarta. En helt onödig resa, som bagage inte mer bra av och inte jag heller av den långa väntan.

– Hemresan från Manilla gick fint och det var i övrigt en intressant resa.

Alf är lika rak i ryggen idag som när jag kom i kontakt med honom för mer än 25 år sedan och ändå är han precis nybliven pensionär. Han har nu tid att resa när han vill.

Någon vanlig turist är han knappast, det är inte det glamorösa livet som Alf drar sig till, det är det verkliga, litet udda livet som han vill se.

Matsedel

Dagens rätt

Vecka 10

Måndag:

Ugnsgratinerad falukorv med potatismos eller Stekt ungnötslever med gräddsås

Tisdag:

Köttfärslimpa med gräddsås och lingon

Onsdag:

Fiskgratin med räksås

Torsdag:

Indisk currygryta med ris

Fredag:

Schnitzel Piccata Milanese

Vecka 11

Måndag:

Stekt fläsk med löksås eller Vegetarisk biff med löksås och broccoli

Tisdag:

Torparjärpe med gräddsås och lingon

Onsdag:

Stekt spättafilé med remouladsås

Torsdag:

Ärtsoppa med pannkakor och sylt

Fredag:

Skinkstek med inlagd gurka



Josef Kupka

avled hastigt fredagen den 15 februari.

Han var vid sin bortgång 57 år och har varit anställd på Fläkt sedan i augusti 1974.

Konstklubben

Följande har vunnit i Konstklubbens månadslotteris dragning för februari.

1. Karl-Gustav Gustinger, PM3
2. Eva Ingesson, FUL3

Jan Wiberg

ställer ut tavlor på
Galleri Sigma
från den 2 mars

50 år fyller....

16 mars Bo Horn, FX

Snabbtelefonerna snart ett minne blott.

Under senare år har frekvensen användare av snabbtelefonerna minskat på ett markant sätt varför vi inte anser det vara försvarbart att hålla systemet igång. De nya vanliga telefonerna har också många finesser, bl. a. kan man även vid internsamtal tala vid andra personer medan ett annat samtal väntar.

Snabbtelefonsystemet avvecklas under mars månad.

Kontorsservice ber dem som har en snabbtelefon att sända den med internposten till M Ericsson, DKM.



LEDIGA TJÄNSTER

DKD:

DUPLICERARE

DST:

PROGRAMMERARE

DSS:

PC-SUPPORTER (vik)

MPP2:

ELKONSTRUKTÖR

MW:

SEKRETERARE

TBTP:

ELKONSTRUKTÖR

Är Du intresserad så hör av Dig till Ninnie, 7565



Säljes:

Audi 80 - 84

säljes eller bytes mot combi.

13400 mil. grön met. centrallås,
drag, motorvärmare.

Pris: 30 000 kr. Tel 7842 Harald

Tack!

Ett tack till Företagsledningen för gåvan på min 50-årsdag, och till alla TE-"Gubbarna" för den fina presenten jag fick av Er.

Leif Bergqvist

Ännu en gång
av glädje en sång.

Det bästa i glas
check, blomster o vas
ger sinnet lyriska vingar.

Tack till Fläkt Industri, Ind. Processer, SIF-klubben, Kamratföreningen, kompisar och vänner.

Carin Ekberg

Praktikplatser/ sommarjobb

Samtidigt som vi påminner avdelningarna om att snarast inkomma med svar på vår förfrågan angående praktikplatser/sommarjobb, vill vi meddela att det har varit en stor efterfrågan på sommarjobb i år. Efter som ansökningarna är många, även från Fläktanställdas barn, och sommarjobben är få, tar vi nu inte emot fler ansökningar.

Personalavdelningen

UTBILDNINGSTIPS



PC-kurser

Det finns fortfarande platser kvar på av vårens PC-kurser.

Widows 7/3

PageMaker 14 - 15/3 + 21/3

Välkommen med anmälan snarast till DHU.

Ammi

INDSIDAN ges ut av



Fläkt Industri AB

351 87 Växjö tel. 0470/87000

Ansvarig utgivare: Stefan Nilsson

Redaktör: Bernt Karlsson

Teknisk produktion: Informationshuset i Småland AB